

## SOMSEN NUMMERPLATEN

door Johan.F.Somsen [1089]

*Dat Somsens trots zijn op hun naam is geen geheim. Er zijn echter Somsens die in dit gevoel zover gaan dat zij hun auto voorzien hebben van een nummerplaat met onze naam erop. In de Verenigde Staten is dat mogelijk als er een extra betaling wordt gedaan.*

Ik ontmoette **Daniël Somsen** [2478] en diens vrouw Suzanne [2485] op de vrijdagmiddag voorafgaande aan de officiële reünie in Baldwin. Hij had gehoord dat er iets met de Somsen familie aan de hand was en hij kwam even een kijkje nemen. Nee, hij moest er verder niets van weten, maar hij wilde slechts even kijken. Hij was van harte welkom om de hele reünie mee te maken, hij kon donateur van de Somsen Stichting worden, hij kon ons familieboek *Somsen Omnes Generationes* kopen. Nee, nee, nee, Dan wilde alleen maar een half uurtje komen kijken. En behalve geen interesse, had hij ook geen tijd.

Het eind van het verhaal was dat Dan die vrijdagavond tot diep in de nacht is gebleven en toen de zaal gesloten werd, zetten onze gesprekken zich voort aan de bar van de Coachman Supper Club.

De volgende morgen was hij als één van de eersten op de openingsbijeenkomst aanwezig en die avond vertrok hij als één van de laatsten. Zondag kon hij helaas niet, maar wie verscheen er in een mooi donkerblauw pak in de kerk en op de begraafplaats: Daniël Vern Somsen.

Het was veel bezoekers van de reünie al opgevallen dat er een leuke sportauto met open dak geparkeerd stond met een Somsen nummerplaat. Welnu, het laat zich raden, Dan was de trotse bezitter en dat toont dat hij het Somsenhart toch op de juiste plaats heeft zitten.

Voordat wij op hartelijke wijze afscheid van elkaar namen, poseerden we samen voor zijn auto. Daniël vertrok toen met een familieboek, met Somsen tijdschriften en hij liet mij achter met \$30 op zak: zijn genereuze bijdrage als donateur van onze familiestichting voor 2002.

Maar nog belangrijker: hij liet mij ook achter met een aantal fijne herinneringen aan deze bijzondere Somsen.



*l.-r.: Johan Somsen [1089] en Daniël Somsen [2478]*

Een paar weken later en een paar duizend kilometer verder ontmoette ik **Don Somsen** [831] in zijn woonplaats Salt Lake City. Ik kende Don al sinds de eerste grote Somsen reünie in 1997 in Nederland. Hoewel het wel in zijn bedoeling had gelegen, was Don wegens ziekte helaas niet in staat geweest naar Baldwin te komen. Daarom was het goed elkaar in Salt Lake City te ontmoeten. Barbara Somsen [2520], een tante van Ken Anderson [3934], onze reisgenoot, had een lunch georganiseerd waarbij zij Don en zijn vrouw Susan [879] ook had uitgenodigd. Het was een mooi en warm weerzien en de tijd die we met zijn allen aan tafel doorbrachten, was bijzonder aangenaam. Er werd honderduit gepraat en veel te vroeg moesten Don en Susan weer naar huis.



*l.-r.: Don Somsen [873] en Johan Somsen [1089]*

Bij het afscheid nemen buiten, viel mijn oog tot mijn niet geringe verbazing op de nummerplaat van zijn auto. Ja, het was dus waar, er reed nog zo'n Somsen rond in de VS met een Somsen nummerplaat. Alleen in een andere staat – Utah – enkele duizenden kilometers van Wisconsin. Zij kenden elkaar in het geheel niet, ze wisten zelfs niet van elkaars bestaan af, maar dit bijzondere hadden zij wel gemeen. Omdat zij in verschillende staten woonden, was de vormgeving van de nummerplaat verschillend, maar de naam was dezelfde. Het was ook **mijn naam** en die van zovele anderen die dit lezen. ■